



FREMTIDSPORTEN

ALKUNST

tekster

billeder

musik

skabt af 70 børn

fra

København og

Frederiksberg

Sjællands
Symfoniorkester

FREMTIDSPORTEN

ALKUNST

År 2000

Børns digte, billeder, musik og breve
til fremtiden

Det var os, der var med 31

Historien bag „ALKUNST“ 33

„Jeg kommer fra en fortidsby.
Mit mål er at se ind ad din fremtidsport.“

Omslag: udsnit af Christinas maleri (side 18)



Tahir

Kærligheden byder mig at gøre dette.
Kærligheden byder mig at trække kniven,
skære rosen over og plukke dens blade.
Kærlighedens kniv kan være både skarp og hård.
Denne kniv er sløv.
Derfor heler såret langsomt.

Anna

En flok mennesker drog ad sted.
Også mig.
Men jeg havde bare fødder,
trådte på tornebusken.
Av! Månen kunne jeg ikke se.
Flokken var langt foran mig.

Jeg ville ikke pjække for at gå mere,
ville ikke tage tornene ud,
og fortsatte med nåle i fødderne.

Jeg fortsatte for at nå flokken,
ville gøre alt for at nå den.

For i flokken var der min måne,
min sol, stjerne.
Nemlig dig
kun
dig.

Tahir

Jeg elsker dig som månen elsker stjernerne.
Jeg elsker dig som blomster elsker vand.
Jeg elsker dig som ord elsker sætninger.
Jeg elsker dig som dynen elsker puden.
Jeg elsker dig som de kendte elsker opmærksomhed.

Du kan vist ikke huske mit navn.

Caroline

I fremtidens gade skal jeg gå
fri for selv at tænke på kærlighed,
fri til at gøre, hvad jeg vil,
fri for ægteskab.

Men kærlighedens mennesker skal jeg se,
og jeg skal smile til dem.
Da skal jeg møde det, jeg altid har holdt afstand fra,
det jeg aldrig har givet til nogen:
Kærligheden.

Michelle

Hvorfor skal alle glædes
Når glæden ikke rammer mig?
Hvorfor skal alle elskes
Når ingen elsker mig?

Hvorfor savner jeg dig dog?
Det var din egen skyld.
Hvorfor ligger du i kisten
Så bleg og kold og hvid?

Hvorfor gik du lige der
i den alt for korte tid.
Hvorfor kom dog de to bander
og skulle åbne ild?
Bang! Det var dit liv.
Det hele er forbi.

Signe